

Satan hade sitt ursprung vid Guds tron – där fick han lära sig allting

Satan var en strålände stjärna i himlen. Där benämndes han även gryningens son. Hans yttre skönhet och hans inre kompetens hade högsta potential. I Eden gick han omkring bland gnistrande stenar. Efter hans fall siktar han in sig på yttre ting. Ytan är viktig för honom. Därför frestar han med ögonens begärelse; utseende, skönhet, prakt, flärd och det som är stort. Människans begär efter bekräftelse är han inte sen att utnyttja.

Den onde har många namn. Han kallas den store draken, den gamle ormen, djävul och satan. I både Hesekiel och Jesaja ges viktig information om hur den onde och hans allierade änglar hade det i himlen och i Edens lustgård, tillsammans med Gud, före upproret och fallet. I Hes. 28:11-19 står det att;

”11 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 12 ”Du människobarn, stäm upp en klagosång över kungen i Tyrus och säg till honom: ”Så säger Herren, HERREN: Du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet. 13 I Eden, Guds lustgård, var du, höljd i alla slags ädelstenar: karneol, topas och kalcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd.”



Satan var en helt fullkomlig skapelse

Han hade högsta möjliga IQ, var helt utan fläck och hans hjärna var full av visdom. Hans psyke och intellekt var enastående. Därför förstod han hur allting skulle göras på allra bästa sätt. Otroligt vacker och mycket skön var han att skåda. Och vilka kläder han hade på sig. De var tillverkade av alla slags dyrbara ädelstenar. Här räknas nio typer upp. Satan var en verklig mönsterbild. Idag rör vi oss gärna till musik. När satan rörde sig uppstod skön musik. Musiken var integrerad i hans skönhet.



Satans yttre skönhet och hans inre kompetens hade allra högsta potential. Efter hans fall prioriterar och siktar han in sig på yttre saker. Den yttre ytan är viktig. Därför frestar han med ögonens begärelse; utseende, skönhet, prakt, flärd och det som är stort. Människans begär efter yttre bekräftelse tar han sikte på. Där sätter han in sina stötar. Ingen vill vara ful. Däremot vill alla se bra ut och vara snygga. Hans inre smartness används på ett skickligt sätt. Syftet är att lura och förleda människan. Numera är satan inte förmögen att tala sanning. Det klarar han inte av. Nej, när han talar (efter fallet) så talar han av sitt eget. Det innebär att han ljuger. Han talar lögn hela tiden (Joh. 8:44). Allt som framförs av honom är förvrängt. Satans matematik lyder så här: En stor portion av sanning + lite osanning = lögn.

Förvrängd uppfattning om verkligheten = resultat av den ondes lögnaktiga tal

Kol. 2:17 säger att ”... verkligheten själv är Kristus”. Den ondes ambition är att ge människan en förvrängd uppfattning om verkligheten. För många människor är en förvrängd verklighetsuppfattning ett stort lidande. De ser inte och förstår inte skillnaden mellan verklighet och illusion eller mellan verklighet och hallucination:

”En illusion är en falsk uppfattning av verkligheten på grund av flertydiga sinnesintryck.”

”En hallucination är sinnesintryck som upplevs som riktiga men vilka uppkommer utan sensoriska stimuli från den yttre verkligheten, och vilka skapas av en förändrad hjärnaktivitet till följd av psykisk störning, psykoaktiva droger eller organiska sjukdomar.”

Jag har inte hört talas om något preparat som kan bota detta kroniska tillstånd. Däremot finns medicin som kan balansera förändringarna i hjärnan och hålla dessa i schack, så att människan kan fungera i livet, på ett någorlunda bra sätt.

Satan skapades samma dag som tamburiner och flöjter framställdes

Den onde hade varit lovsångare inför Gud och spelade på olika musikinstrument. Dessa var utsmyckade med guld. Hans tamburiner och flöjter framställdes samma dag som han skapades. Hes. 28:13 b-15

”13 b Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. 14 Du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. 15 Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig.”

Det här är en serie som handlar om ...

”Guds nåd
under historiens gång”

Del 1

Satan var en strålände stjärna innan han föll. I himlen benämndes han ”du strålände stjärna, du gryningens son”, enligt Jesaja 14:12. Hans yttre skönhet och inre kompetens hade allra högsta potential där han gick omkring bland gnistrande stenar. Satan var en smord ängel. Han hade inte tagit sin position själv, den hade han fått av Gud. Hela hans livsföring var helt perfekt. Tom Inglis skriver så här:



”Det fanns en tid då det inte fanns något krig, bara fred. Fred är inte frånvaro av krig, utan fred är Guds närvaro. När Gud skapade lucifer och de andra änglarna smorde han lucifer och gav honom en speciell tjänst. Guds mening med alla sina skapade varelser, änglar och människor, är att vi skall älska och tjäna Honom. Synden föddes när Lucifer slutade att tillbe Gud (worth-ship/worship) och började anse att hans eget värde (worth) var större än Guds. Han började avguda sig själv genom fåfängliga fantasier och började begära att få den tillbedjan han ansåg att hans självpåtagna gudssroll var värd. En tredjedel av änglarna tillbad och följde honom, och hans krav på tillbedjan har aldrig minskat sedan dess.”

Orättfärdighet, våld, högmod och oärlighet d.v.s. synd blev satans fall

”16 Genom din stora handel fylldes du med våld, och du syndade. Därför drev jag dig bort från Guds berg och förgjorde dig, du beskyddande kerub mitt bland de gnistrande stenarna.”



I satans inre steg tanken upp att lura sina affärspartners. Men vilka var då dessa? Och med vilka varor handlades det? Det var ingen liten ”business” eller affärsverksamhet som han sysslade med. Nej, det var fråga om stor handel. Då byttes rättfärdighet ut mot orättfärdighet. När det inte gick som planerat våldförde han sig på dem som han skulle skydda – och syndade.

Orättfärdighet var en av orsakerna till att Gud drev honom bort från Guds berg. Då blev satan förgjord i grund och helt förnedrad. Han fråntogs alla positioner, uppdrag och sin fantastiska skönhet. Hesekiel och Jesaja tar upp högmodstanken som uppstod inom honom. I Jes. 14:13-14 framgår vad som rörde sig där:

”13 Du sade i ditt hjärta: ”Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr.” 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.”

Gud hade skapat, smort och älskat satan. Men något hände inombords. Han ändrade riktningen på sin blick, steg för steg, bort från Gud. Istället fäste han den på sig själv. Hans egna önsknings blev större och viktigare för honom än att uppfylla Guds angelägenheter. Självtillräcklighet tog den plats som självutgivande kärlek borde ha. Satan fick höga tankar om sig själv. Han nöjde sig inte med den höga position han hade. Satans målsättning var att upprätta sin härskartron ovanför Guds stjärnor och göra sig lik den högste. Även Hesekiel skriver om detta. Vi kan se det i kapitel 28:17:

”Eftersom ditt hjärta var högmodigt på grund av din skönhet, och du fördärvade din visdom på grund av din prakt, kastade jag ner dig till jorden och utlämnade dig åt kungar till att beskådas.”

Högmod var en annan anledning till hans fall. Satan blev högmodig i sitt hjärta. Orsaken var den skönhet som han fått av nåd, utan egen förtjänst. När detta hände blev hans vishet fördärvad genom sin prakt. Istället för att se uppåt, på Gud, och utåt, på sin viktiga uppgift, så började han titta inåt. Han blev introvert. Sedan dess har han överfört detta till människan.

Det här var anledningarna till att han blev nedkastad till jorden. Gud lät satan förtäras av eld – från sig själv – och den förtärde honom. Till aska på marken blev han inför alla som såg honom och utlämnad åt dem som hade makt och inflytande. Syftet var att dessa skulle ta lärdom av satans fall. Om de tar lärdom av detta så kommer de att slippa samma hemska öde, under jordevandringen, som satan fick.



”18 Genom dina många missgärningar och din oärliga handel vanhelgade du dina helgedomar. Därför lät jag eld gå ut från dig, och den förtärde dig. Jag gjorde dig till aska på marken inför alla som såg dig. 19 Alla som kände dig bland folken häpnade över dig. Du fick ett fasansfullt slut ... ”

Lärdomar att dra från satans fall:

- 1) Se inte till det yttre, det som är för ögonen – eftersom det skall förgås
- 2) Allt som vi äger och har är gåvor – därför är det inget att bli högmodigt över
- 3) Vaka över hjärtat – så att inte högmodet får tillträde
- 4) Allt som vi hör måste prövas – därför att den värld vi lever i har präglats och präglas fortfarande av lögnens fader
- 5) Musik och kultur var satans favoritsysselsättning i himlen – sedan urminnes tider präglas musik och kultur av honom
- 6) Handel och affärer har den onde stor erfarenhet av, han har varit en framstående affärsman.
Orättfärdighet, oärlighet, falsk vikt och falsk våg, mutor och bestickning är inte ovanligt i kommersialismens släptåg
- 7) Högmod fördärvar visdom
- 8) Den som låter sig präglas av lögnens fader kommer att förlora allt – och slutet blir lika fruktansvärt som satans

Före världens skapelse hade både satan och hans änglar lyssnat till Faderns, Sonens och den Helige Andes samtal. Det handlade bl.a. om deras planer för människosläktet. Inte var det fråga om småpotatis precis. Där fick de höra talas om alla de underbara resurser som Gud skulle lägga ned i människorna och i skapelsen. På jorden skulle de få sitt livsrum. Satan och hans änglaskara hade säkert spetsat örönen, lite extra, när Gud berättade om allt som mänskligheten behövde få information om och undervisning i.

Gud utvalde den allra minsta gärningen för det betydelsefullaste provet

Carl Olof Rosenius skrev i mitten av 1800-talet om ”Syndafallet och dess följder” (klicka här) i tidningen ”Pietisten”:



”Det, som nu här först bör märkas - och vilket är i hög grad tänkvärdt och lärorikt - är det förhållandet, att **Gud fäste sitt förbund vid en så ringa och obetydlig gärning**. Se och lär här en gång för alla, hur den store och helige Guden dömer! **När han ville sätta människan på det största och betydelsefullaste prov, då utvalde han den allra minsta gärning, som kunde upptäckas på jorden**. Ett prov, som skulle sträcka sina följder över en hel värld, ett bud, vars brytande skulle medföra all slags död, lekamlig, andlig och evig, **fästes vid en så ringa gärning, som att äta frukten av ett träd mitt i paradiset rikedom på träd och frukter**. Visst har Herren med detta första bud gett människosläktet för evärdelig tid den lärdomen, att hans ögon se efter hjärtat, efter lydnaden, icke efter gärningens storlek.”

När Gud ville sätta människan på det största och betydelsefullaste provet, då valde han en pytteliten sak. Han valde den minsta tänkbara gärning som fanns att utföra på jorden. Och människan föll.

Därför kan inte heller människans allra största, skickligaste och mäktigaste gärning, hur den nu kan tänkas se ut, frälsa henne. Om människan försöker med detta så kommer hon att falla en gång till. Det är bara genom Jesu gränslösa nåd, utan minsta egen gärning, som människan kan bli frälst. Bara genom att tro på vad Jesus gjorde på korset kan människan få syndernas förlåtelse. Han dog en gång för alla och utgöt sitt eget blod, som betalning, för synd och skuld. Bara genom Jesu uppståndelse från de döda kan människan få evigt liv.

Det är det här som kallas för nåd. Och nåd har ingen människa, någonsin, gjort sig förtjänt av.

Genom satans avund kom döden in i världen

Satan har sedan fallet i himlen haft avundsjuka inom sig. För honom har det varit en ond drivkraft som han lyckats plantera in i mänskligheten. Satan var avundsjuk på Gud därför att han kunde skapa liv. Men det kan inte satan. Hans avundsjuka drev honom däremot till att döda liv – som Gud skapat. Avund är farlig till sin art och förpestar tillvaron för den som smittats av den. Ords 14:30 säger att avund är röta i benen men ro i sinnet ger kroppen liv:

”Sinnesro ger kroppen liv, avund är röta i benen.”

I Vishetens bok 2: 23, 24 * står det att genom djävulens avund kom döden in i världen. Det blev hans sätt att hämnas;

HÄMNDEN ”Gud har skapat människan till evigt liv och gjort henne till sitt beläte – men genom djävulens avund är döden kommen i världen.”

Människans livsvillkor i Paradiset var helt perfekt

I Pietisten skriver CO Rosenius (född 1816 och död 1868) att människan hade allt vad hon kunde önska sig. ”Herren Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte däri människan”, som han hade danat. Herren Gud lät nämligen alla slags träd, som var ljuvliga att se på och goda att äta av, uppväxa ur marken och livets träd mitt i lustgården, så och kunskapens träd på gott och ont. Och från Eden utgick en flod, som vattnade lustgården.

Adam blev den som skulle provas, som representant för mänskligheten, för alla tider. Gud upprättade förbundet med människan på det här sättet. På den ena sidan var den treenige, oföränderlige, majestätiske Guden, såsom den högste laggivaren. På den andra sidan var Adam, som i sin person representerade hela det mänskliga släktet. Prövningens utgång ser vi i Rom. 5: 12:

”Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.”

Men Gud har alltid en lösning på det som vi människor ställer till med. 1 Kor. 15: 21-22 ser vi hur lösningen ser ut:

”21 Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa.

22 Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande.”

Adams fall blev till elände för hela mänskligheten, i alla tider. Men Gud vände allt till det bästa genom Jesu återlösning på korset. Jesu seger var mycket större än Adams fall och hans frukt sträcker sig också till hela mänskligheten, tiderna igenom.

Satan har 18 fallna änglar under sig – de härskar i den onda andevärlden

I Enoks bok får vi veta namnen på satans 18 furstar och undersåtar som styr den onda andevärlden. En tredjedel av änglarna följde med när satan, den självutnämnde guden, kastades ut ur himlen. Deras uppgift är att styra och kontrollera den tredjedel av änglaskaran som föll när satan utkastades ur himlen. Dessa 18 har, efter order från satan, till uppgift att styra och kontrollera samt lära människor att utföra onda saker, genom hot, instruktioner och undervisning. I Enoks bok 6:7 * står det;

”Och detta är namnen på deras furstar: Semjasa, deras ledare, Urakibameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Esekeel, Sarakujal, Asael, Armers, Batraal, Anani, Sakebe, Samsaveel, Sartael, Turel, Jomjael och Arasjal.

Den ondes namn har blivit populärt, det är skrämmande. I Sverige får man heta Lucifer nu för tiden. År 2009 bars namnet av 59 svenska män.



Guds goda änglar står till de troendes tjänst

Både goda och onda änglar kan tala till människor. I Daniels bok ser vi hur ärkeängeln Gabriel förklarar och undervisar Daniel om viktiga framtida händelser. I Lukas första kapitel talar Gabriel (övre bilden t v) både till prästen Sakarias om Johannes, som skall födas, och till jungfru Maria om att hon skulle bli havande och föda en son som hon skulle ge namnet Jesus, I Matt. 2 visar sig en ängel i drömmen för Josef. Ängeln sa till honom att han skulle fly med barnet och dess mor till Egypten.

I bibeln ser vi också att draken, den gamle ormen som kallas satan, djävulen eller satan, talade till olika människor vid skilda tillfällen, under historiens lopp. Precis före syndafallet ljög han för Eva och Adam i Edens lustgård. Johannes definierar djävulens sätt att resonera i Joh. 8:44 b:

”... När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.”

Jesus fick själv också besök av djävulen i öknen under sin fasteperiod, på 40 dagar, enligt vad både Matteus och Lukas skriver om i resp. kapitel 4. Men djävulens lögnaktiga tal bet inte på Jesus.



I Enoks bok kapitel 20 står det om ärkeänglarna *

Här är namnen på dessa sju ärkeänglar:

Mikael (målning av Guido Reni, nere t v), Gabriel (bilden t v), Rafael (bilden t h), Uriel, Selafiel, Jegudiel och Barakiel. Dessa har inte fallit i synd. De tjänar Jesus Kristus och de troende här på jorden.

Dagens krigsherrar, världen runt, har samma mål som satan, oavsett om striden är andlig eller fysisk; att på olaglig väg kontrollera andra människors liv.

Gud har en mycket större makt än satan

Satans makt är mycket liten, närmast obetydlig, i jämförelse med Guds enorma makt. Guds änglar är dubbelt så många i antal som satans fallna änglaskara. Varken satan eller någon av hans demoner kan vara på mer än plats åt gången, medan Gud kan vara överallt samtidigt. Han är allsmäktig och den allestädes närvarande Guden. Gud har fullständig kontroll över allt som sker på jorden, hela tiden. Satan har makt, genom synden och döden, men den är tidsbegränsad. En dag kommer den ondes inflytande att avslutas när han kastas i den sjö som för evigt brinner av eld och svavel, som det står om i Upp. 20:10;

”Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter.”

Också döden och dödsriket (helvetet) skall kastas i denna eldsjö, tillsammans med de människor som inte finns uppskrivna i livets bok, enligt Upp. 20:14;

”Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. 15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.”

Det blir ett lyckligt slut för alla dem som älskar Jesus Kristus; Upp. 21:1-8 säger så;

”1 Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. 2 Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. 3 Och jag hörde en stark röst från tronen säga: "Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. 4 Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta." 5 Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han sade: "Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna." 6 Han sade också till mig: "Det har skett. Jag är A och O, Begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten. 7 Den som segrar skall få detta i arv, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son.”

* Vishetens bok och Enoks bok, tillhör de apokryfiska böckerna, men ingår inte i Bibeln eller den Heliga Skrift. Därför är dessa inte att betrakta som Guds Ord. När textcitat hämtas från någon av dessa böcker markeras detta med en röd stjärna; *

Sven-Allan Johansson
2012-01-11

